



Volume 1, Issue 1, Kasım 2019, pp 369-382
halisiyye.com/ksjournal

MUHAMMED EMİN İZÛLÎ'NİN VERDİĞİ BİR TASAVVUF İCÂZETNÂMESİ AN MYSTICAL EXPERTISE GIVEN BY MUHAMMED EMİN İZÛLÎ

Ömer Necâî

Öz

Dede Osman Avni Baba'nın en büyük halîfesi, Hâlisiyye kolunun berrak nehrinden gelen feyz-i ilâhîyi, Anadolu insanının kalbine taşıyan Ömer Hüdâyî'dir. Halisiyye kolu, gerçek mânâda, Dede Osman Avni Baba ile Anadolu'ya girmiş, Hacı Ömer Hüdâyî Baba ile Anadolu'da yayılmıştır. Hacı Ömer Hüdâyî Baba, pek çok halife yetiştirmiştir. Bu hulefânın ileri gelenlerinden olan Muhammed Emîn İzûlî'nin verdiği tasavvufî icâzetnâme'de, Hacı Ömer Hüdâyî Baba Ekolünün özelliklerini bulmak mümkündür. İcâzetnâmenin el yazması bir kopyası, Kövenk'teki Hacı Ömer Hüdâyî Baba Külliyesindedir. Tasavvuf ehlinin hallerini içeren ve Kâdiriyye silsilelerini veren icâzetnâme, oldukça ağır bir Arapça edebî üslûb ile yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Geylânî, Hüdâyî, İzûlî.

Abstract

The greatest caliph of Dede Osman Avni Baba is Ömer Hudâyî who brings divine love to the Anatolian people's hearts, from the clear river of the khalisiyya branch. Khalisiyya branch, in fact, entered the Anatolia by Dede Osman Avni Baba and spreaded in Anatolia by Hacı Ömer Hüdâyî Baba. Hacı Ömer Hüdâyî Baba has many caliphs. It is possible to find the features of Hacı Ömer Hüdâyî Baba School in the mystical expertise given by Muhammed Emîn İzûlî, who is one of the prominent of these caliphes. A manuscript copy of expertise is in Hacı Ömer Hüdâyî Baba Complex in Kövenk. The mystical expertise, which contains the states of Sufis and gives the lines of Kâdiriyye, is written in a very heavy Arabic literary style.

Keywords: Sufism, Jilani, Hüdâyî, İzûlî.

1. GİRİŞ

Abdulkâdir Geylânî (k.s.) tarafından tesis edilen Kâdiriye Ekolü, tasavvufî ekoller içinde mümtâz bir yere sâhiptir. Abdulkâdir Geylânî'nin (k.s.) İslâmî bütün ilimlerde mütebahhir bir âlim olması, ilminin ve tasavvufî kişiliğinin mütevâtîr denebilecek kadar sağlam kaynaklarla sonraki nesillere ulaşmış bulunması, kurduğu tasavvufî ekolün ulemâ arasında çok büyük ölçüde kabul görmesine sebep olmuştur. İslâm uleması, o'nun (k.s.) Kitap ve Sünnet'e olan bağlılığına, Allahu Teâlâ'ya olan kurbiyyetine, kendisine Allahu Teâlâ tarafından bahşedilen seçkin özelliklerine, eserlerinde yer vermiş, tasavvuf ilminin ne büyük bir öğreticisi olduğu hususunda sözbirliği etmişlerdir. O'nun (k.s.) kurduğu ekol, büyük ölçüde çocuklara vasıtası ile sonraki nesillere aktarılmıştır.

Kâdiriye Ekolü'nün en önemli şubelerinden biri olan *Hâlisiyye*, gerçek mânâda, Dede Osman Avni Baba ile Anadolu'ya girmiş, Hacı Ömer Hüdâyî Baba ile Anadolu'da yayılmıştır. Hacı Ömer Hüdâyî Baba'm yetiştirdiği pek çok halife içinde mümtâz bir yeri olan Muhammed Emîn İzûlî'nin, Mustafa İbnü Ömer İbni Halîl'e verdiği irşâd icâzetnâmesi, tasavvuf ehlinin yaşaması gereken hayatı ve Kâdiriye silsilelerinden ikisini vermektedir. Bu silsileler, Dede Osmân Avnî Baba Rehâvî'de birleşmektedir. İki silsile, Abdulkâdir Geylânî'nin (k.s.) çocukları olan Abdurrezzak ve Abdülazîz'e dayanmaktadır.

İcâzetnâmede, silsileler yazılırken çok az da olsa yazım hatalarının olduğu gözlenmektedir. Bunlardan önemli görülenlere, çalışmamızda işâret edilmiştir.

İcâzetnâme, küçük bir tasavvufî risâle mahiyetinde olup, pek çok tasavvufî inceliği satırlara dökmüştür. Arapça olarak yazılan İcâzetnâmenin üslûbu oldukça ağırdır. Kastedilen asıl mânaların tercümede kaybolabileceği düşüncesi ile, içinde birden fazla anlam barındıran bazı Arapça kelimeler olduğu gibi bırakılmıştır.

2. İCÂZETNÂMENİN TERCÜMESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi Rabbi'l-Âlemîn, Ve's-Salâtü ve's-Selâmu alâ Rasûlûna Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbîhi ecmeîn.

Bu öyle bir şeceredir ki onun aslı asıldır, onun fer'i nebîldir. Ve onu taşıyan eş-Şeyh Mustafa İbnü Ömer İbni Halîl, faziletli bir insandır. Vahyin ve Kur'ân-ı Kerîm'in kendisine inmiş olduğu Seyyidinâ Muhammed Sallelahu Aleyhi ve Selem hürmetine, Allahu Teâlâ'dan, onu, istikâmet ile rızıklandırmasını isterim. Bu icâzeti 1327 senesi Muharrem ayında yazdım.

Ben, El-Fakîru'l-Hakîr, Hâdimu'l-Fukarâ Muhammed Emîn İzûlî Harpûtî, El-Fakîru'l-Hakîr eş-Şeyh Hasan Hüsnî Malâtî, El-Fakîru'l-Hakîr eş-Şeyh Hüseyin Sabrî Cermekadî, El-Fakîru'l-Hakîr eş-Şeyh Ali Rıza Sinânî Sa'dânî.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Hamd, aşk ehlinin basîretlerinden gaflet ve baygınlık perdelerini kaldıran, onları uyanıklık nûru ile en doğru yola ulaştıran Allah'a mahsustur. O Allahu Teâlâ, zâhidlerin yollarına süluk etsinler diye onların nefislerini dünyaya meyletmekten, kalblerinin himmetlerini reddedilmiş hevâların sebep olduğu sapıklıktan, sahîh bir itikat ile arındırmıştır. İnattan doğan şüphelere sahip iç alemlerine, kalblerin sâfiyet kaynaklarını akıtmıştır. İlimlerin garâibinin kevserinden,

anlayış ve fehm kâsesi, onlar için doldurulmuştur. Onlar üzerine bir biri ardınca yardımlar iner. Onların yüzlerinde, mârifet nimetlerinin sevincini görürsün. Onların üzerlerine sabırları karşılığında hayırlar akıtılmıştır. *'İşte bu bizim verdiğimiz tükenmek bilmeyen rızıktan'* kavli Celiline uygun olarak içlerinde sereyân eden bir nûr vardır. O Allahu Teâlâ, müeyyed olan melekûtun, sermed olan ceberûtun, mümecced olan ismin sâhibidir. Mülkünde ve bekâsında dâimdir. O Allahu Teâlâ, arzında ve semâsında müteferriiddir, uluvv ve kibriyâsında muvahhaddır. Evliyâsından, kendisini zikredenleri, zikredicidir. Ona duâ edenlere icâbet edicidir. Nimetlerinde, ihsânında, imtinânında çok cömerttir. Kıyamet günü, halkettikleri üzerine çok fazl ve kerem sâhibidir. O'na hamd ederim ki o sedleri, engelleri kaldırmıştır. Efendimiz Muhammed Aleyhisselâm'ın o'nun kulu ve bütün insanlara gönderilmiş elçisi olduğuna şehâdet ederim.

Onlardan bazıları âriflerdir. Ârifler öyle bir şey üzerindedirler ki, o şeyde, Kitâb'm ahkâmı ile Allahu Teâlâ'ya yaklaşır, sözlerde ve fiillerde kâmil olarak edeblerler. Sabah akşam nefislerini ilzâm ederler ve mekrûh ve mübâhu terk ederler. Yâ Rabbî! Bizi onların söz ve fiillerine, sülûklarının sîretine hidâyet eyle, ulaştır, göster! Ehl-i salâhın eteklerine tutunanlardan daha mes'ûd kim olabilir? Kişi kemâle, ancak felâh ehlinin nazarı ile ulaşır. Onların yolu, râdıyyetü'l-Merzıyyedir. Gafletten uyandıran şimşeklerin parıltılarıdır. El-Hazretü'l-Celâliyye'nin ülfetidir. Onlar ilmi ile âmîl ve kâmil etkîyâdır. Onlar için vâfi bir hal ve sâfi sahîh bir nazar vardır. Ve onlar, etkîyâ, evliyâdır. Onlar fazl, fehm, keşf ve zevk sâhibidir. Fazl, ilim ve amelden hayırlıdır. Nebî Sallellahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki, *"Kim bildiği ile amel ederse, Allah onu bilmediğine varis kılar"* Sadeka Rasûlullah.

Onların yolunun nurları, o yola hakkı ile kâim olanlara parlar. O nurlar, onların ahlakî ile ahlâklananlarda zâhir olur. İç âlemleri halkın mârifetini şerhedicidir. Kalblerine doğan mevâhibe sayesinde doğruya ârif olur. Kim onların âsârını dilemeyi severse ve sırlarına vâkif olursa zikr-i şerîf telkinine ve hırka-yı münife giymeye münâzil olur. Zikr-i şerîf telkini ve hırka-yı münife giyme, tâibîn olan etkîyânın şiarıdır. Fukaradan olan Ulemâ-i râsihûn, bunu inâyet ile intikal ettiriyorlar. Çünkü bu, Allahu Teâlâ'dan inâyet hırkasıdır, hidâyet elbisesidir, velâyet işaretidir. O öyle bir şeydir ki, onun hâmilî imânın rûhudur ve ihsânın reyhânıdır. Hazret-i kudsi'l-âyândır ve mek'adü sıdkı'l-İrfândır. O hırkanın sahibi, kâmil, hâlis mürididir. Ona sıdku'l-Visâl ve hâlisu kâmilî'l-İttisâldan şeyler rucû eder. Allahu Teâlâ buyurdu: *"Ey Ademoğulları! Biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve ayrıca size süs ve saygınlık kazandıracak giyim imkân ve arzuları (rişe) var ettik. Takvâ elbisesi ise daha hayırlıdır."* Zâhirî libastan zarûrî olan, avreti örtecek olandır. Takva libâsı, vikâye eder. Rişe ise öyle bir arzudur ki onunla, Allahu Teâlâ'nın zîneti vâki olur. Dünya hayatında bu mü'minlere hâlistir.

Doğru birdir. Hüküm ise maksadların ihtilaf etmesi ihtilaf eder. Vaktâki, zikir telkini ve hırka giydirmek, ebrâr için bir alem, ehyâr mukarrabîn için bir kaftan, dilek ve tavırlara ulaşmak için bir merdiven, mürid için bir menhec, müteabbid için bir sebîl oldu, buna tevessül sufiyye meşâyılı vasıtası ile oldu. Onlar yüce merâtib ve makâmatın ehlidir, marziyye ahvâl sâhipleridir. Onlar ezkâr ve efkâr ile meşgûl olurlar ve Rablerini sabah akşam tesbîh ederler. Allah onların hepsinden razı olsun.

Emmâ ba'd;

Yüce Rabbinin afvını ümid eden, kusur ve aczini itiraf eden, fakîr ve hakîr kul, yüce Kadîriyye yolunda halife olan Eş-Şeyh Muhammed Emîn İzûlî der ki: Ben, Âlim ve Âmil Olan Fâzıl Şeyh, İrşâd Kutbu, el-Hâc Ömer el-Hüdâyi el-Harpûti el-Kögenkî'nin elinden ahz

ettim. O da, Şeyh Ziyâu'd-Dîn Osmân er-Rehâvî İbn-i Şeyh Eyyüb er-Rehâvî'nin elinden¹, o da eş-Şeyh Tâcü'l-Ârifin, asrında doğu ve batı arasındaki meşâyihin imâmı, es-Seyyid Abdurrahmân Tâlibânî İbn-i Şeyh Ali'den² ahz etti.

Aliyyu'l-Bağdâdî'nin soyağacı şöyledir: Şeyh Ali İbn-i Mustafâ, İbn-i Şeyh Seyyid Zeynü'd-Dîn, İbn-i eş-Şeyh es-Seyyid Muhammed Dervîş, İbn-i eş-Şeyh es-Seyyid Hüsâmu'd-Dîn, İbn-i eş-Şeyh es-Seyyid Ebî Bekir, İbn-i eş-Şeyh es-Seyyid Yahyâ, İbn-i eş-Şeyh es-Seyyid Nûru'd-Dîn, İbn-i eş-Şeyh es-Seyyid Veliyu'd-dîn, İbn-i eş-Şeyh es-Seyyid Zeynu'd-Dîn, İbn-i eş-Şeyh es-Seyyid Şerafü'd-Dîn, İbn-i eş-Şeyh es-Seyyid Şemsü'd-Dîn, İbn-i eş-Şeyh es-Seyyid Muhammed Hattâk, İbn-i eş-Şeyh es-Seyyid Abdü'l-Azîz el-Ekrem, İbn-i eş-Şeyh es-Seyyid es-Sâdât, Kutbu'l-Vücûd, ed-Dürretü'l-Beydâ, Mâlik-i Ezimmeti'l-Mutasavvifîn, Re'si'l-Mahbûbîn, el-İmâm el-Cevher el-Ferd es-Sellâb el-Ahvâl, Kutbu'l-Aktâb, Ğavsü'l-Âzâm, İmâmi'l-Efhâm, el-Câmî Beyne'l-Mâşûkîn, Abdu'l-Kâdir el-Ceylânî Kaddesellahu Sırrahu'l-Azîz ve Nevvera Zarîhalu, İbn-i es-Seyyid Ebî Mâlih Mûsâ Cengîdost, İbn-i eş-Şeyh es-Seyyid Abdullah el-Cebelî, İbn-i es-Seyyid Yahyâ ez-Zâhid İbn-i eş-Şeyh es-Seyyid Muhammed İbn-i es-Seyyid Dâvûd İbn-i es-Seyyid Mûsâ el-Cünî, İbn-i es-Seyyid Abdullah el-Mehîz İbn-i es-Seyyid Hasan el-Müsennâ, İbn-i es-Seyyid İmâm Hasan el-Mütebâ Radiyellahu Teâlâ Anhu, İbn-i İmâm Ali Kerremellahu Vechelhu ve Radiyellahu Teâlâ Anhu, İbn-i Ebî Tâlib, İbn-i Abdi'l-Muttalib, İbn-i Hâşim, İbn-i Abd-i Menâf, İbn-i Kusayy İbn-i Müre İbn-i Lu'ba İbn-i Lüey İbn-i Ğâlib İbn-i Fehr İbn-i Mâlik İbn-i'n-Nezîr İbn-i Kinâne İbn-i Huzeyme İbn-i Müdrîk İbn-i İlyâs İbn-i Mudar İbn-i Nizâr İbn-i Me'ad İbn-i Adnân, İbn-i Ud İbn-i Udâd İbn-i Hemse' İbn-i Cemel İbn-i Nebti İbn-i Kuydâr İbn-i İsmâil Aleyhimu's-Selâm İbn-i İbrâhîm Aleyhisselâm İbn-i Nârih İbn-i Kâsır İbn-i Şâdîh İbn-i Edġûde İbn-i Fâliġ İbn-i Şâlih İbn-i Kaynâne İbn-i Erfehze İbn-i Sâm İbn-i Nûh Aleyhisselâm İbn-i Berdi İbn-i İdrîs Aleyhisselâm İbn-i Mehmâil İbn-i Kaynâne İbn-i Enûşe İbn-i Şit Aleyhisselâm İbn-i Âdem Aleyhisselâm.

Âdem Aleyhisselâm beşerin babasıdır. O, topraktan yaratılmıştır. Toprak ise arzandır. Arz, zebeden, zebed mevcden, mevc sudan, su dürrreden, dürr ise kudretten, kudret irâdeden, irâde Allahu Teâlâ'nın ilmindendir.

Ey tâlip olan mürid bil ki: Meşâyihim icâzeti, ebedî nimet, sermedî devlet, dünyevî ve uhrevî rahmettir. Onların emrine uyulursa hidâyete erişilir ve o icâzete ehil olunur. Meşâyihimiz, bize icâzet verdi ve ehil olanlara zikr-i şerîfi telkin etmemizi, hırka-yı şerîfi giydirmemizi bize emretti. Vaktâki sâlih bir mürid, nâcîh bir sâlik, fâlih bir âbid gördüm. Eş-Şeyh Mustafa İbn-i Ömer İbn-i Halîl'e icâzet verdim. O'nun bereketleri bununla dâim olsun ve oradakilere müstehak olsun. O'na Kelime-i Tevhîd'i telkin ettim ve mübârek hırkayı giydirdim. O'nu Kâdiriyye ve Rufâiyye yollarında halîfe kıldım ve seccâdeye oturttum. Ve o'na, zikir telkîni, hırka giydirmesi ve Müslümanların ona lâyük olanlarından dilediklerine, onu giydirmesi için icâzet verdim. Tâ ki, fukârânın hizmeti için zâviye açsın, meftûhâtı kabul etsin ve onları, bazı ihtiyaçlarına ve fukârânın vârid olan ihtiyaçlarına ve ondan sâdir olanlara sarf etsin, kesbettiklerini vaz' etsin, nefsi kırmayı irâde etsin, yanında hâsıl olanları, fukaraya sarf etsin...

¹ Eyyüb el-Kâdiri, Osmân Rehavî'nin babası değil, dedesidir.

² İcâzetnâme metninde, Aliyyu'l-Bağdâdî, es-Seyyid Abdurrahmân Tâlibânî'nin babası olarak, sehven zikredilmiştir. Abdurrahmân Tâlibânî'nin babası Ahmed Talibânî'dir. Aliyyu'l-Bağdâdî, Osmân Rehavî'nin kardeşi olan Seyyid Eyyüb Rehavî'nin mürişîdidir. Osmân Rehavî'ye gelen Kâdiriyye kollarından biri, Seyyid Eyyüb Rehavî vâsıtası ileldir.

O'nu, kadın olsun erkek olsun, büyük olsun küçük olsun bu işe ehil olan herkes için, eğer sadrı hırka giydirmek için inşirah ederse, adı geçen hırkayı giydirmekle icâzetlendirdim. Bu iş, bir mu'an'an silsile ile Hazret-i Nebeviyye'ye istinad eder.

Ve yine, bereketleri devamlı olsun ona, meşâyihim keddesellahu sırrahum nezrini almasına, siyyemâ seyyidinâ şeyhimiz, sultanların sultanı, sâliklerin muktedâsı, es-Seyyid eş-Şeyh Abdulkâdir el-Ceylânî Kuddise Sırrahu ve nüvvira zarihahu'nun nezrini almasına icâzet verdim. Kendi ilmini ve meşâyihim Allahu Teâlâ'nın rıdvânı onların hepsinin üzerine olsun ilimlerini def ettiği halde, fütûhâtı bize îsâl etmesine de icâzet verdim.

Ve bereketleri devamlı olsun ona, sıdkı ve iftikârın sıdkımı vasiyyet ettim ki o söylediği bütün sözlerden ve yaptığı bütün işlerden önce gelir, önünde olur... Allah'a iltica etmesini ve ondan yardım istemesini, az olsun çok olsun bir işe nefsi ile, Allah Teâlâ'ya ilticâ etmeden ve ondan yardım istemeden başlamamasını, bütün zamanlarında, ister namazda, ister Kur'ân tilâvetinde ister zikirde, kalbi ile Allahu Teâlâ'ya ilgâ ettiği niyet dışında söylememesini, betâletin ve içinde istirahat bulunan kesretten nefislerinin kıskırtmalarının onlara yol bulmamasını, hacet miktarı yemelerini vasiyyet ettim.

Bu kavim, iyilik kapılarından pek çoğu üzerinde idhân ederler ve kalblerinde, Allahu Teâlâ'ya münâcaatla, revh, üns ve telezzülden buldukları şeyler, onları isfâl eder. Kul olarak, Allahu Teâlâ'nın sevâp vereceği şeylere de hâmindirler. Mevlâ'nın dilediği şekilde ahlâklanırlar. Fayda veren ve yardım eden iyilik kapılarında iştiğal ederler. Ve onlardan sehî olanlar, hüsn-i niyet himâyesinde oldular. Onlardan, o ikisi ile birlikte bir kapılarına dâhil olan, nefsin sarsıntısındadır. Belki de üzerinde hırka vardır. Niçin oyalanır? Vakti tükenmektedir. Onu, kendisini ilgilendirmeyen şeyler meşgul eder. Nefs, gizli şehvetlerinden olan pek çok şeyle ona hîle yapar. Onlar üzerine düşünmekle, vaktini harcamaktadır. Sadık olan, halvet ile iştiha duyduğu şeylerden uzaklaşmak ile yardım ister. En düşük edeb şüphe anında vukûftur. Cehlin mânâsı Hakk'ın razı olup olmadığını bilmemektir. Şüphenin manası ise, kişi bilir ki, Allahu Teâlâ o konuda râzıdır. Ve lâkin o konuda kişi tevbih şâibesi taşımaktadır. Kişi bir şey ile infâk eder tâ ki onun için icâdın devâmı ile rüşd belli olsun. Nefsin veşyi devam ettiği ve ona meylettiği müdetçe Allahu Teâlâ'ya tazarru eder. Kul, onun gamı iledir. Nefs ise sakınmaktan uzaklaşmaktadır. Bu durumda kul, sahraya çıkar, yalnız kalır. Yüzünü toprağa koyar tâ ki Allahu Teâlâ onu, terk ettiklerinden ğanî kılsın, dilediğine kavuştursun. İşin başı, tevbenin sıhhati ve cevârihin menâhiden tekayyüd etmesidir. Ondaki somra, dünyada zühd ile, işin vâzıh olmasıdır. Halktan zühdün cevheri, halktan ye's anında, onların red ve kabulünün eşit olarak görülmesidir. Ravhın devamı, ibâdetin sıhhati ve o ibadette lezzet bulmak... Midenin hıffeti ve kıyamülleyl, uzletten sonra, o ne güzel yardımcıdır! Kulun kalbi, zühd ve takvada istikâmet sâhibi olursa, namazda, zekâta, kalbi dili ile ihtilaf etmez. Allahu Teâlâ, namazda ve tilavette, nefsin konuşmalarını ilm yapar.

Bazıları dediler ki: Kim bir nefesten, zikir etmeksizin intikal ederse, kendini ilgilendirmeyen bir şeyle iştiğal ettiği için, muhakkak onun hâli zâyî olur. Allahu Teâlâ buyurdu ki: Kim Rahmân'ın zikrinden yüz çevirirse, şeytânı ona musallat ederiz. O, ona karîm olur. Sadık mürid için Cuma ve cemâatin muhafazası lâzımdır. Cum'ada ve cemaatte onlarla beraber bulunması ile Müslümanların bereketlerinden müstefid olması ona yeter. Güneşin doğmasından sonra câmiye erken gider. Vakitlerini envâ-ı ibâdetle geçirir. Halkın meclislerinden uzak durur. Ancak müfid ve müstefid olanlarla birlikte bulunması başka.. Müfid o kimsedir ki, mukarrabın, meftûn ve ebrâmın yoluna sülûk ettirir. Onlar mütefekkih kimselerdir. *"Her birinin bir kiblei vardır, o, yüzünü o kibleye döndürür."*

İmam Süfyan-ı Sevrî aleyhi Rahmetullahi'l-Bâri diyor ki: İmam Câferu's-Sâdık'tan şöyle işittim:

Selâmetin başı, nefsin isteklerine giden yolların kapatılmasındadır. Bu konuda herhangi bir başarı gösteremezsen, işlediğin günahlar sebebi ile mânevî bir sarhoşluk içerisine düşmen kaçınılmazdır. Bu uyuşukluk halinden silkinip kurtulmaya gayret etmen gerekir. Göstereceğin bu gayret tabii ki senin uyuşukluk içerisinde olmanla aynı sonucu doğurmaz. Eğer bu mücâdelede bulunamazsan, o zaman nefsinin isteklerini, hiç duymuyormuş gibi görmezlikten gelmen gerekir. Bu durum da senin nefsinle mücadele halinde bulunmanla aynı şey değildir. Şayet selâmeti susmakta da bulamazsan, o zaman senin selef-i sâlihînin sözlerini düstur edinerek nefsine mukâbelede bulunman gerekir.

Nefsinde halvet bulan, Allahu Teâlâ ona yardım ederse ve tarikat sülûku gerçekleşirse, burada anlatılanlarla amel ederse, doğruluğu iltizâm ederse, ehl-i sıdk olanların sohbeti ile sülûk ederse, saîd olur.

İktibâs, istiâze ve ahvâlin şartlarını öğrenmeyi talep ederek ona teveccüh ettim. Sebep şu ki, ahvâl, mevâhib-i ilâhiyedir. Ve şartları âdâb-ı şerîyyeden ve sonra sohbetü'l-Meşâyih'dan belirlenmiştir. Ondan zikir telkini talep ettikleri zaman, indinde, kalb teveccühü, kardeşlik akdi ve hırka giydirmek vardır. Ona, bereketleri devâm etsin, onların havâturlarını tedârik etmesine ve onları reddetmemesine izin verdim. Muhakkakki kapı fütûhtur ve fazl memmûhtur.

Ey kardeşler biliniz ki, Şeyhimiz Mürşidimiz İlmî ile Âmil Faziletli Alim el-Hâc Ömer el-Hüdâyî Kudûse Sırrahu'l-Âli'nin emri ile, şeyhim ve mürşidim Şeyh Ebû Ahmed el-Hâc Ömer Hüdâyî el-Kövenkî el-Harpûtî et-Talebânî'nin elinden tevhidî telakkun edip mütekaddim meşâyih'in kisvesini giydiğim gibi, o'na, Kelime-i Tevhîdî telkin ettim ve meşâyih hırkasını giydirdim.

Hüdâyî dedi ki, ben, eş-Şeyh Ziyâuddin Tacü'l-Ârifin er-Rehavî İbn-i eş-Şeyh Eyyüb er-Rehavî'nin³ elinden, Kelime-i Tevhîd'i ahz ettim ve meşâyih hırkasını giydim. Osmân Ziyâuddin dedi ki, ben, asrında kutbu'd-Devâir olan eş-Şeyh Abdurrahmân Talebânî'nin elinden zikri ahz ettim ve hırkayı giydim. O da eş-Şeyh Ahmed Talebânî'nin elinden, o da eş-Şeyh Mahmud el-Kâdirî ez-Zengenî'nin elinden, o da eş-Şeyh Ahmed Ziyâuddin Hindî Lâhûrî'nin elinden, o da eş-Şeyh Muhammed İbn-i Hüseyin el-Ezmilânî'nin elinden, o da eş-Şeyh Abdurrezzâk el-Hamevî'nin elinden, o da eş-Şeyh Abdurrahmân Haselânî'nin elinden, o da eş-Şeyh Burhânüddin Zengânî'nin elinden, o da eş-Şeyh Nûruddin-i Şâmî'nin elinden, o da eş-Şeyh Muhammed el-Mâsumî el-Medenî'nin elinden, o da eş-Şeyh Osmân el-Geylânî'nin elinden, o da eş-Şeyh es-Seyyid Hazret-i Gavsü'l-Âzâm ve İmâmu'l-Efhâm ve Mürşidü'l-Aktâb, Sâkinu'l-Bağdât Abdulkâdir Geylânî'nin elinden Kelime-i Tevhîd'i ahz etti ve meşâyih hırkasını giydi.⁴

Ve yine eş-Şeyh Osmân Ziyâuddin er-Rehavî dedi ki, Tevhîd ve hilâfeti, babam eş-Şeyh Eyyüb'un⁵ elinden telekkun ettim. O da eş-Şeyh es-Seyyid Aliyyu'l-Bağdâdî'nin elinden telekkun etti.

³ Eyyüb el-Kâdirî, Osmân Rehavî'nin babası değil, dedesidir. Osmân Rehavî'nin babası, Ebdâl Muhammed'dir.

⁴ eş-Şeyh Osmân el-Geylânî'nin mürşidi, Seyyid Abdurrezzâk Geylânî'dir. Bunun, icâzetnâme metninde, sehven yazılmadığı anlaşılmaktadır.

⁵ eş-Şeyh Osmân Ziyâuddin er-Rehavî'nin zikri telekkun ettiği zat, kardeşi, eş-Şeyh Eyyüb'tur.

Eş-Şeyh es-Seyyid Ali dedi ki, onu eş-Şeyh Süleymân el-Bağdâdî'nin elinden, o da eş-Şeyh es-Seyyid Mustafâ el-Bağdâdî'nin elinden telekkun etti. Es-Seyyid Mustafâ dedi ki, onu, eş-Şeyh es-Seyyid Zeynuddîn'in elinden, o da eş-Şeyh es-Seyyid Muhammed Dervîş'in elinden, o da babası eş-Şeyh es-Seyyid Hüsâmuddîn'in elinden, o da babası eş-Şeyh es-Seyyid Ebu Bekr'in elinden, o da babası eş-Şeyh es-Seyyid Yahyâ'nın elinden, o da babası eş-Şeyh es-Seyyid Nûruddîn'in elinden, o da babası eş-Şeyh es-Seyyid Velîyuddîn'in elinden, o da babası eş-Şeyh es-Seyyid Zeynuddîn'in elinden, o da babası eş-Şeyh es-Seyyid Şerafuddîn'in elinden, o da babası eş-Şeyh es-Seyyid Şemsüddîn'in elinden, o da babası eş-Şeyh es-Seyyid Muhammed Hattâk'ın elinden, o da babası eş-Şeyh es-Seyyid Abdulazîz el-Ekrem'in elinden, o da babası ve mürşidi eş-Şeyh es-Seyyid Kutbu'l-Âfak, Sırr-ı Yezdânî, Mahbûb-i Sübhânî ve Heykel-i Nûrânî'nin elinden (bunlarla Abdulkâdir el-Geylânî'yi kasediyorum, kuddise sırrahu ve nuvvire zarîhuhu) telekkun etti.

Es-Seyyid Abdulkâdir dedi ki, eş-Şeyh es-Seyyid Ebû Sa'îd Kâdî Abdullah el-Mübârek el-Mahzûmî el-Bağdâdî'nin elinden, Kelime-i Tevhîd'i ahz ettim ve mübârek hırkayı giydim. O da eş-Şeyh es-Seyyid Ebul Hasan el-Hekkârî'nin elinden, o da eş-Şeyh es-Seyyid Ebu'l-Ferec Yûsuf Tarsûsî'nin elinden, o da eş-Şeyh es-Seyyid Ebul Fazl Abdulvâhid Temîmî el-Yemânî'nin elinden, o da eş-Şeyh Ebu'l-Kâsım Muhammed Cüneyd el-Bağdâdî'nin elinden, o da eş-Şeyh es-Seyyid Sırrî es-Sekatî'nin elinden, o da eş-Şeyh Ebu'l-Mahzûf el-Mâruf el-Kerhî'nin elinden, o da eş-Şeyh Ebû Bekir Şibli'nin elinden, o da İmâmu'l-Bâtın, mürşid ve babam es-Seyyid Ebu'l-Hasan Ali İbni Mûsâ er-Rızâ'nın elinden, o da babası es-Seyyid İmam Musâ Kâzım'ın elinden, o da babası es-Seyyid İmam Câferussâdık'ın elinden, o da babası es-Seyyid İmam Muhammed Bâkır'ın elinden, o da babası es-Seyyid İmam Zeynu'l-Âbidîn'in elinden, o da es-Seyyid İmâmu'l-Mazlûm Ebû Abdullah Hüseyin Kerbelâ Radîyellahu Teâlâ Anhu'nun elinden telekkun etti.

Hüseyin (r.a.) buyurdu ki, zikri, hilâfeti ve hırkayı, babam mürşidim Emîru'l-Mü'minîn Ali İbn-i Ebî Tâlib Radîyellahu Teâlâ Anhu'nun elinden telakkun ettim. Ali (r.a.) buyurdu ki, Kelime-i Tevhîd'i, hilâfeti ve hırkayı, Rasûlullah Sallelallahu Teâlâ aleyhi ve Sellem'in elinden ahz ettim. Aleyhi's-Salatü ve's-Selâm buyurdu ki, kardeşim ve mürşidim Cebrâil bana söyledi ve Cebrâil de Rabbul İzzet'ten haber verdi: Allahu Teâlâ buyurdu ki: *"Yâ Cebrâil! Lâilâhe illellah kelimesi, benim kalemdir. O kaleye kim girerse azâbımdan emin olur."*

Ve yine eş-Şeyh el-Mâruf el-Kerhî dedi ki, zikir ve hilâfeti eş-Şeyh Davud et-Tâî'nin elinden ahz ettim. O da eş-Şeyh Habîb el-Acemî'nin elinden, o da eş-Şeyh Hasan el-Basrî'nin elinden, o da Emîru'l-Mü'minîn Ali er-Rıza es-Selhî el-Vefî'nin elinden, o da Muhammed Sallelallahu Teâlâ aleyhi ve Sellem'in elinden, o da, Cebrâil'in elinden, o da Allahu Teâlâ'nın emrinden ahz etti.

Ve o'na, zikri, namazı, orucu, zekâtı halveti ve muhabbetullahı vasiyyet ettim. *"Kim ahdini bozarsa, kendi aleyhine bozar. Kim Allah ile yaptığı ahde vefa gösterirse ona büyük ecir verilir."* *Febillâhi'l-hâdî*, Fazlımla, cömertliğimle, keremimle ve ihsanımla bize hidâyet ver, kalblerimize ilham et ve bizi nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden korusun! Bize yolunda kuvvet ver, bizi senin muhabbet ehlinde kıl ve senin dostlarına tabi olanlardan kıl, bizi azâbımdan korusun, razı olduğun şeyleri bize kolaylaştır, bize son nefeste kâmil îmân ihsân et, mahlûkâtımın en hayırlısına, bütün âline ve ashâbıma, onlarla birlikte bize ve diğer muhib olan büyüklere de salât, selâm, şeref ve yücelik ihsan et! Yâ erhamerrâhımîn!

Eşşeyh Esseyyid Abdulkâdir el-Ciylanî bazı evlâdına vasiyyetinde buyurdu ki: Ey oğlum! Sana, takvâyı, Allah'tan sakınmanı ve o'na itâat etmeni, o'nun dinine bağlanmanı ve onun hudûdunu korumanı vasiyyet ederim. Ey oğlum! Allahü Teâlâ bize, sana ve müslümanlara başarı versin! Ve ezâyı yüklenmeni ve kardeşlerinin kusurlarını affetmeni vasiyyet ederim. Ey oğlum! Sana, fakrı ve din işlerinin terki dışındaki şeyler için husûmet yapmamanı vasiyyet ederim. Ey oğlum bil ki, Fakrın hakîkati, senin gibi olana muhtaç olmaman, zenginliğin hakîkati ise, senin gibi olandan müstağni olmandır. Muhakkak ki Tasavvuf bir hâldir. Bu hâl, kıl u kâl ile meşgûl olan için değildir. Lâkin fakırlığın başlangıcımın ilim ve rıfk ile olduğunu görürsün. İlim, fakîre haşyet, rıfk ise ünsiyet verir. Ey oğlum! Bil ki, Tasavvuf sekiz haslet üzerine kurulmuştur: *Birincisi cömerdlik, ikincisi rızâ, üçüncüsü sabır, dördüncüsü işâret, beşincisi gurbet, altıncısı seyahat, yedincisi yün elbise giymek, sekizincisi fakrdır.* Cömerdlik İbrâhim Aleyhisselâm'm, rızâ İshâk Aleyhisselâm'm, sabır Eyyûb Aleyhisselâm'm, işâret Yahyâ Aleyhisselâm'm, gurbet Mûsâ Aleyhisselâm'm, seyhâhat, İsâ Aleyhisselâm'm, fakr Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Şerref ve Kerrem ve Mecced'in hasletleridir. Ey oğlum sana, zenginlerle sohbetinin, teazzüz ile, fakirlerle sohbetinin ise, tezellül ile olmasını tavsiye ederim. Sana ihlâs gerektir. İhlâs, halkı görmeyi unutmaktır. Sebepler konusunda Allah'ı ittiham etme! Ona bütün hallerde itâat et! Kardeşinin hakkını, aranızdaki sadâkat, mukârenet ve meveddede güvenerek aşağı koyma! Ve fukarâya, üç şey ile hizmet etmen gerekir: Birisi, tevâzu, ikincisi, ehzenü'l-Edeb, üçüncüsü, es-Sehâ... Öl, öl ki, dirilesin. Halkın, Allahu Teâlâ'ya en yakını ve güzel ahlâkça en iyisi olası. En faziletli amel, sırrın, Allahu Teâlâ'dan başkasına iltifât etmemesidir. Sana lâzım olan, fukarâ ile bir araya geldiğin zaman, sabırlı, doğru, iyi bir insan olmandır. Dünyada sana iki şey yeter: Fakirin sohbeti, Veli'ye hurmet... Ey oğlum bil ki, fakır, Allahu Teâlâ'dan başkasına ihtiyaç duymayandır. Ey oğlum bil ki, senden aşağıda olanlar üzerine hücum etmen, zayıflıktır. Senden yukarıda bulunanlar üzerine hücum etmen, fahrdır. Fakırlık ve tasavvuf ciddi iki şeydir. O ikisine, ciddi olmayan hiç bir şeyi karıştırma!

Bu vasiyyet sana ve onu duyan Hak Tâliblerinedir, Allah sayılarını artırsın! Zikrettiklerimiz ve beyan ettiklerimiz konusunda, Allah seni muvaffak etsin. Allahu Teâlâ bizi, selefin asârını beyân edip ona nâil olanlardan kılımsın! Ve Sallallahu alâ Seyyidina Muhammedin ve Âlihi ve Sahbihi Ecmeîn, Ve'l-Hamdülillâhi Rabbi'l-Âlemîn El-Fâtîha.

Bin üç yüz yirmi yedi senesi,

Ben Fakîr, Hakîr Âciz, Kusurlu, Miskinlerin ve Fukarânın Hizmetçisi İzûlu, Harputlu eş-Şeyh Muhammed Emîn, El-Fakîru'l-Hakîr eş-Şeyh Hasan Hüsnî Malâtî, El-Fakîru'l-Hakîr eş-Şeyh Hüseyin Sabrî Cermekadî, El-Fakîru'l-Hakîr eş-Şeyh Ali Rıza Sinânî Sa'dânî.

Ve yine, eş-Şeyh Mustafa ibn-i Ömer ibn-i Halîl'i Nakşibendiyye-i Siddikiyye yolunda, hilâfetle icâzetlendirdim. Şeyhim, Mürşid-i Kamil el-Hac Ömer Hüdâyi Aleyhi Rahmetü'l-Bâri'nin elinden ahzettiğim gibi.. O da eş-Şeyh Ömer Arapgîri'nin elinden, o da eş-Şeyh Muhammed el-Hayyât el-Erzincânî'nin elinden, o da Muhammed el-Bağdâdî'nin elinden, o da Abdullah Dehlevî'nin elinden, o da Hâce Şemsuddin Cân u Canânî'nin elinden, o da Hâce Nûruddin el-Evânî'nin elinden, o da eş-Şeyh Hâce Seyfuddin'nin elinden, o da eş-Şeyh Muhammed Mâsumî'nin elinden, o da eş-Şeyh Hâce Ahmed el-Fârûkî İmam-ı Rabbânî'nin elinden, o da eş-Şeyh Muhammed Bâkî Semerkandî'nin elinden, o da eş-Şeyh Hâce Muhammed ed-Dervîş Semerkandî'nin elinden, o da eş-Şeyh Hâce Muhammed Zâhid'in elinden, o da eş-Şeyh Hâce Ubeydullah Ahrâr Taşkendî'nin elinden, o da eş-Şeyh Hâce Yâkub el-Cerhî'nin elinden, o da Hâce Muhammed Bahâuddîn el-Üveysî el-Buhârî'nin elinden, o da Hâce Külâl el-Buhârî'nin elinden, o da eş-Şeyh Muhammed Baba Semmasî'nin elinden, o da eş-Şeyh Azizân Ali er-Râmîteni'nin elinden, o da eş-Şeyh Mahmud el-İncîr el-

Fağnevî'nin elinden, o da eş-Şeyh Arif Rivegerî'nin elinden, o da eş-Şeyh Abdullâlik Molla Limyevî sonra Ğucdîvânî'nin elinden, o da Hızır Aleyhisselâm'ın sonra da Yusuf el-Hamedânî'nin elinden, o da eş-Şeyh Hâce Hasan en-Nesûhî'nin elinden, o da eş-Şeyh Hâce Ebû Câhid'in elinden, o da eş-Şeyh Ali el-Fârmedî'nin elinden, o da eş-Şeyh Hasan el-Harekânî'nin elinden, o da eş-Şeyh Bâyezîd el-Bistâmî'nin elinden, o da eş-Şeyh es-Seyyid İmam Câfer es-Sâdık Radiyellahu Teâlâ Anhu'nun elinden, o da eş-Şeyh Kâsım İbni Muhammed İbn-i Ebî Bekîr Sıddîk Radiyellahu Teâlâ Anhu'nun elinden, o da eş-Şeyh Selmân el-Fârisî Radiyellahu Teâlâ Anhu'nun elinden, o da Emîru'l-Mü'minin Ebû Bekîr es-Sıddık Radiyellahu Teâlâ Anhu'nun elinden ahz etti.

Sıddık-ı Ekber dedi ki, Hâfi zikri, Rasûlullah Sallelahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem'in Eli'nden ahz ettim. Bana üç kere, “*Yâ Ebâbekir! Ve hafıyyeke, Ve hafıyyeke, Ve hafıyyeke!*” buyurdu. Ve hüve alâ murâdillâhi Teâlâ.

*Bin üç yüz yirmi yedi, Muharremü'l-Harâm,
Hâdimü'l-Fukarâ Muhammed Emîn İzûlî Harpûtî, El-Fakîru'l-Hakîr eş-Şeyh Hasan Hüsnî Malâtî, El-Fakîru'l-Hakîr eş-Şeyh Hüseyin Sabrî Cermekadî, El-Fakîru'l-Hakîr eş-Şeyh Ali Rıza Simânî Sa'dânî.*

Abdulkâdir Geylânî'nin İsimleri:

Es-Seyyid Muhyiddîn Emrullah, Eş-Şeyh Muhyiddîn Fazlullah, Evliyâu Muhyiddîn Kutbullah, Miskîn Muhyiddîn Nûrullah, Ğavs Muhyiddîn Emânullah, Sultân Muhyiddîn Seyfullah, Hâce Muhyiddîn Fermânullah, Mahdûm Muhyiddîn Âyetullah, Fakîr Muhyiddîn Müşâhidullah, Pâdişâh Muhyiddîn Avnullah.

Abdulkâdir'in Annesi:

Fâtumatü Ümmü'l-Hayr Bint-i Abdullah es-Savme'î ez-Zâhid İbn-i es-Seyyid Cemâluddîn Muhammed İbn-i es-Seyyid Mahmûd İbn-i es-Seyyid Ebi'l-Atâ Abdullah İbn-i es-Seyyid Kemâluddîn İsâ İbn-i es-Seyyid İmam Alâuddîn Muhammed el-Cevâd İbn-i es-Seyyid İmâm Ali Bin Mûsâ er-Rızâ, İbn-i es-Seyyid İmâm Mûsâ Kâzım İbn-i es-Seyyid İmâm Câfer es-Sâdık İbn-i es-Seyyid İmâm Muhammed Bâkır İbn-i es-Seyyid İmâm Zeynul Âbidin İbn-i es-Seyyid İmâm Hüseyin Kerbelâ İbn-i es-Seyyid İmâm Ali Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim Ecme'in.

Bu icâzetnamenin kâtibi, el-Fâkir el-Hakîr, Müznibu'l-Âsî Muhyiddîn Hazenî'dir. Allah, onu ve sizi, cümlemizi mağfîret etsin. Âmîn, bi hurmet-i Seyyidi'l-Mürselîn.

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdü liveliyyihi, essalâtü ve's-selâmu alâ Nebiyyihi ve alâ âlihi ve sahibihi ve itretili ecmeîn. Emmâ Ba'd: El-Fakîr el-Hakîr der ki, Şeyh Mustafa İbn-i Ömer ez-Zebûrî'ye, Abdullah el-Fahrî el-Bûrânî'nin zâviyesi'nde icâzet verdik. Zikr-i Şerîfi telkin ettik ve Hırkayı Mübârekeyi giydirdik. Bereketleri dâim olsun. Bârekellâh ve tebârekellâh ve tekabbelellâh bi hurmet-i Ceddi'l-Hasaneyni Rasûlü's-Sekaleyni İmâmu'l-Harameyni el-Kibleteyni ve selâmun alel mürselîn. Âmîn..

Bin üçyüz yirmi yedi senesi,

Miskinlerin Ayağının Toprağı, Fukarânın Hizmetçisi.

3. SONUÇ

Tasavvuf kıl u kâl olmayıp, Rasûlullah'ın (a.s.) ahlâkı ile ahlâklanmanın yollarını gösteren bir ilimdir ve İslâmın üç temel ilminden birisi olan ahlâk ilmini konu edinir. Diğer iki ilim olan Akâid ve Fıkıh ilimleri tasavvuf ile kemâle erdirilir. Tasavvuf, ibâdetlerde ihlâsı elde etmenin anahtarıdır. İcâzetnâmeler, tasavvufu en güzel ve en özlü şekilde anlatan tarihî vesîkalar. Elyazması metinler hâlinde günümüze ulaşan sayısız icâzetnâme, kendi dönemlerindeki tasavvufî anlayışı yansıtmakta, tasavvufî şahsiyetler hakkında sırr niteliğinde önemli bilgiler vermektedir. Hacı Ömer Hüdâyî Baba'nın önde gelen halifelerinden olan Muhammed Emîn İzûlî'nin verdiği tasavvufî icâzetnâme, Hacı Ömer Hüdâyî Baba Ekolünün inceliklerini yansıtmakta, gerçek tasavvuf ehlinin ahvâlini beyan etmektedir. İzûlî, âsâr-ı ehl-i kulûbdan naklen şöyle demektedir.

“Kim bir nefesten, zikir etmeksizin intikal ederse, kendini ilgilendirmeyen bir şeyle iştiğal ettiği için, muhakkak onun hâli zâyi olur. Allahu Teâlâ buyurdu ki: Kim Rahmân'ın zikrinden yüz çevirirse, şeytânı ona musallat ederiz. O, ona karîn olur. Sadık mürid için Cuma ve cemâatin muhafazası lâzımdır. Cum'ada ve cemaatte onlarla beraber bulunması ile Müslümanların bereketlerinden müstefid olması ona yeter. Güneşin doğmasından sonra câmiye erken gider. Vakitlerini envâ-ı ibâdetle geçirir. Halkın meclislerinden uzak durur. Ancak müfid ve müstefid olanlarla birlikte bulunması başka.. Müfid o kimsedir ki, mukarrabîn, meftûn ve ebrârın yoluna sülûk ettirir. Onlar mütefekkih kimselerdir. “Her birinin bir kiblesi vardır, o, yüzünü o kibleye döndürür.””

KAYNAKÇA

- Îzûlî, Muhammed Emîn (1909). İcâzetnâme, (Elâzığ Kövenk Hacı Ömer Hüdâyî Baba Külliyesinde).
- Necâtî, Ö. (1985a). *Kitabu'l-Meârif fi Şerh-i Mesnevî-i Şerîf Tercümesi*, Ankara.
- Necâtî, Ö. (1985b). *Haydârizâde İbrâhîm'in Bir Makalesi*, Ankara.
- Necâtî, Ö. (2000a). *Eş-Şeyh es-Seyyid Dede Osman Avnî Baba Rûhâvî (k.s.)*, Ankara.
- Necâtî, Ö. (2000b). *Behcetü'l-Esrâr Tercümesi Metni*, Ankara.
- Öğüt, M. H. (2016), *Hacı Mustafa Hayri Baba*, İstanbul: Mega Basım yay.
- Vassaf, H. (t.y.). *Sefîne-i Evliyâ-i Ebrâr Şerh-i Esmâr-ı Esrâr: Silsile-i Tarîkât-ı Âliyye-i Kâdiriyye*. Süleymâniye Kütüphanesi. Yazma Bağışlar 2305-2309.
- Vicdânî, S. (1338-1340). *Tomâr-ı Turûk-ı Âliyyeden Silsilenâme-i Kâdiriyye*, İstanbul: Matbaa-i Âmire.

EKLER



Ek 1. İcâzetnâmeden bir bölüm (Ömer Necâtî Arşivinden).



Budur kabr-i müniri ol cenab-ı hazreti Şeyhin
Hakikat ilmüne vakıf şehir-i pir Ömer Baba
Ziyaret kıl hulüs ile dilersen feyzyab olmak
Olur maksuduna nail iden bir fatiha ihda
İdüp rahmetle yad anı iderse her kim istimdat
Ulaşır himmeti şeyhin muin olur ana Mevla
Diriğa halka-i zikrinden ayrılmış müridanı
Firakıyla yanan diller, ziyaretle olur itfa
Dedim tarih vefatına ,dü çeşmime dolan kanla
Mukim-i cennet-i ulya ola yarab, Ömer baba
Sene 1322

Ek 3. Hacı Ömer Hüdâyî Baba'nın (k.s.) Başucu Kitâbesi (Ömer Necâî Arşivinden)